



Ha die pa

DENKEND AAN ONZE VADERS... KWAMEN WE VOORAL OP CADEAUS DIE HET LEVEN OP KORTE TERMIJN VERAANGENAMEN.



CULI

VEGATOPIA.COM

Wat: Vegetarisch kookboek (€ 10 excl. verzendkosten) van dé vegasite van Nederland. Met recepten waarbij je je geen minuut afvraagt: "Waar blijft mijn vlees?"

ZELF KIEZEN

CADEAUCODE.NL

Wat: Deze site is in het leven geroepen voor de allertulste cadeauegivers onder ons. Jij meldt je aan, je vader krijgt een code opgestuurd en mag dan iets kiezen uit de top10. Daar zit altijd wel iets bij. **Viva tip:** Nintendo Brain training op de Wii. Maak je jezelf en je ouders blij meel

LUXE

MISTERQUALITY.NL

Wat: Van wijn tot espressomachines en van sigaren tot horloges. Luxe spul voor mannen die van een beetje klasse houden. Je betaalt pas na aankomst, zoals dat bij echte luxepaarden hoort. Het is trouwens niet alleen duur wat de klok slaat: je vindt er ook wijnen onder de tien euro. **Viva tip:** De Laurent Perrier champagne en een champagnebowl om de fles in te leggen. Perfect voor oud & nieuw.

CULI

SPANJEWINKEL.NL

Wat: Verken de Spaanse keukenwereld op deze site! Handig: je kunt zoeken op prijs. Voor € 3,73 heb je een allioli, voor € 44,55 een bijzondere Spaanse wijn. **Viva tip:** Kerst is dé gelegenheid om apparaten te geven die je daarna nooit meer gebruikt. Maar een tortillapan... Die hebben we toch allemaal nodig?

HUMOR

TRUTTIGTEGELTJE.NL

Wat: Doe-het-zelf spreukerij. Bestel Oud-Hollandsche truttigheid met een knipoog. Je verzint (of 'leent') een fraaie spreuk, die met een dunne zelfklevende laag op het tegeltje wordt aangebracht. Om je vader over the top te vertellen hoe geweldig je hem vindt. Of hem voor eens en altijd een hak te zetten voor die keren dat hij jou het schaamrood op de kaken bezorgde. Kost je slechts € 7,95 per tegel, en dat incl. bezorgkosten.



MODE

MONO-AMSTERDAM.COM

Wat: De online versie van Mono aan de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Tassen, riemen, portemonnees en shirts. Lekker kleurrijk, lekker vrolijk, lekker retro. **Viva tip:** Een retro gymtas (€ 39) - moet ie zich niet te oud gedragen natuurlijk...

CULI

JAMIEOLIVERGESCHENKEN.NL

Wat: De naam zegt al genoeg, hier kun je alles kopen waar Jamie Oliver zijn goedkeuring over uit heeft gesproken. En bijna alles komt in een pakket. Dus als je balsamico-azijn koopt, krijg je er kruiden en een pastasaus bij. Vanaf € 20. Je kunt er ook cadeaubonnen bestellen. **Viva tip:** Cadeaupakket Genova (€ 64), bestaande uit het boek 'Jamie's Italië' en een aantal lekkere ingrediënten.

BOEKEN

BOL.COM

Wat: Tegenwoordig kun je hier ook tweedehands boeken kopen én verkopen. Als jouw vader dus veel leest, en zijn toch al grote boekenkast overvol begint te raken, kun je hem helpen zijn oude boeken te koop te zetten. **Viva tip:** 'De Vliegeraar' van Khaled Hosseini (€ 9,75). Ook als hij de film al heeft gezien, want dan is ie verkocht...



CULI

WHATSCOOKING.NL

Wat: Heel bijzondere delicatessen en kookspullen: je vindt ze op de site van het te gekke culi-winkeltje What's Cooking in de Amsterdamse Jordaan. Van fortune cookies tot funky bestek en de mooiste en meest kitschy culinaire verrassingen. Getuigt van smaak! **Viva tip:** De gave viltten onderzetters in bloemvorm (à € 7,95).

CULI

JANGOTJE.NL

Wat: Webshop van notenkraam Jangotje, die op de Albert Cuyip in Amsterdam staat. Heel goed om te weten: zij van Jangotje branden de noten pas na ontvangst van betaling, zodat je ze vers thuis ontvangt. Ook fijn: bestellingen worden z.s.m. verzonden; als het even kan heb jij (pardon, je vader) ze vóór het weekend in huis! Lekker, zo lekker. **Viva tip:** Ja, wat dacht je: alles met een laagje chocola natuurlijk. Maar eh, kijk ook even wat je vader lekker vindt.

Steekmessen gekleurd (€ 99,50).